



Van december 2022 naar januari 2023

De tijd vliegt, alweer een jaar voorbij. Ook voor het nieuws in het Zeezwaluw Suffertje, het 15^{de} jaar alweer van deze in 2009 gestarte "Laatste Nieuws" berichten. Waar blijft de tijd toch. Traditiegetrouw starten we een nieuw jaar met een nieuwe foto bovenaan een nog blanke pagina.



De al gemaakte en toekomstige belevenissen vullen gaandeweg het jaar deze lege pagina's. De nieuwe kopfoto op de website (hier een miniversie) is van de prachtige fontein in het Noorderplantsoen in Groningen. Hier hebben we beiden veel voetstappen achtergelaten hebben en herinneringen gemaakt.

Nog even terug naar het laatste stukje december. De eerste kerstdag zijn we samen aanboord gebleven en hebben ons kerstdiner heerlijk rustig aan eigen versierde tafel genoten. Het menu bestond uit allemaal nieuwe gerechten. Spannend, want stel dat het mislukt, maar ook erg leuk om te doen. Uitgeprinte recepten maken de bereiding makkelijk.



Feestelijk gedekte tafel



Recepten uitgeprint aan de kast



Ingrediënten en gevulde champignons



Fazant en salade

Het menu 1^{ste} Kerstdag bestond uit; gevulde kastanje paddenstoelen, gevolgd door fazantfilet gerold in spek, aardappelkroketjes en courgette met tapenade en broccoli. Als nagerecht Irish koffie met pralines. Wat hebben we hier heerlijk van genoten, alles smaakte voortreffelijk.



Het menu wat we voor 2^{de} Kerstdag uitgezocht hadden, bestond uit; zalmtartaar gevolgd door een mini rollade van varkenshaas gerold in Cerrano ham, Haricotverts in pancetta en worteltjes met gefrituurde aardappelroosjes met koffie en pralines als afronding. De gerechten voor de 2^{de} kerstdag waren voor een groot deel al voorbereid, wat rust gaf zodat we een relaxte dag samen tegemoet konden zien.



Op 26 dec in de ochtend, appte Erica of we zin hadden om bij hen thuis bij de kerstborrel en een eenvoudige maaltijd aan te schuiven. Even snel schakelen voor ons, heen-en-weer appen (oven gebruik etc.) en we hadden plotseling een totaal andere invulling van 2^{de} Kerstdag.

Wij hebben onze gerechten gewoon ingepakt en meegenomen. Samen met het voorbereide kerstdiner van Erica en Thomas, wat bestond uit; een voorafje van geroosterd stokbrood met knoflook en tomatensalade, gevolgd door plakjes varkenshaas op een bedje van rozemarijn en tijm, gebakken pittige paprika's en ui met gekruide aardappelen in de schil uit de oven, nagerecht een heerlijk vruchtentaartje met koffie. Het werd een heel leuk, spontaan, gezellig en heerlijk gezamenlijk kerstdiner zoals de foto's laten zien.



Een samengesteld 2^{de} kerstdag



Diner bij Erica en Thomas thuis



Al onze Kerst recepten staan zoals jullie gewend zijn, alweer op de website onder de tab "[Feestelijke recepten](#)".



©Sikkom

Intussen is ook het oude jaar uitgeluid en het nieuwe jaar aangekomen. Na 2 redelijk rustige jaarwisselingen door Corona, gingen we nu letterlijk knallend het jaar uit. De hele dag knalde het er al lustig op los maar om middernacht ging het helemaal los! Door de wind was er gelukkig geen verstikkend rookgordijn en konden we het prachtige siervuurwerk in de lucht perfect zien. Zelf foto's maken lukte nooit dus nu geen poging gewaagt. De foto is van Sikkom, de plaatselijke krant.

Oudejaarsavond hebben wij voor het eerst in 21 jaar weer gevuld met een oer Hollandse Oudejaarsconference. Hééééé! modern voor ons!



We hebben de conference van Claudia de Brey live vanuit de [Stadsschouwburg](#) in Groningen, gestreamd via NPO1 op onze 17inch laptop. Heerlijk relaxed op de bank zittend, met een glaasje in de hand kijkend, terwijl buiten het luide vuurwerk flink



opgang kwam.

We hebben ons best gedaan om alle leuke kwinkslagen, grappen en liedjes te begrijpen. Een paar politiek getinte, begrepen we niet helemaal, niet door ouderdom hoor. Maar gewoon omdat de grap refereerde aan een periode vóór onze terugkeer in Nederland. Kortom, de Zeezwaluwtjes hebben op de valreep van 2022 iets nieuws ontdekt, nl. het streamen van tv-uitzendingen.



Met de champagne in de hand hebben we eerst op dek naar de sloopstoeters geluisterd en later met onze burens het vuurwerk op de kade bekeken. Horen en zien verging je, praten was onmogelijk en onze Zweedse buurman wist niet wat ie hoorde en zag. In elk geval is 2023 knallend van start gegaan! Een gelukkig 2023.



~~~~~