



Het uitluiden van 2021



Zo halverwege de maand december met de Kerstversiering en schitterende verlichting overal, overdenk je toch zo nu en dan het afgelopen jaar. 2021 was een jaar waarin veel gebeurde i.v.m. Corona, dat weet iedereen en behoeft geen beschouwing meer van ons.

Daarnaast is het voor ons een jaar geweest waarin we 365 dagen in de Oosterhaven hebben gelegen met onze Zeezwaluw. Voor het eerst in 19 jaar hebben we weer een volledig jaar in Nederland doorgebracht. Voor ons geen straf, zeker niet in het



mooie Groningen en de fijne jachthaven bijna in het centrum van de stad. Het was wel even wennen aan de kou, zeker in februari met temperaturen van -15°C . Bijzonder om de schaatsgekte weer mee te maken en te zien hoe de enthousiastelingen naast ons bootje de schaatsen onder bonden en zwierend hun rondjes op de stadsgrachten (diepen) begonnen. Sneeuw en hagelstormen kwamen en gingen in de donkere wintermaanden, maar ons kacheltje hield ons

lekker warm.

In de lente en zomer, met een zonnetje maar ook met meer regen dan ons lief was, konden we weer genieten van het "buitenleven" in de kuip en de lange avonden met daglicht. De herfst met harde ZW-wind kwam gelukkig redelijk laat. Nu is de winter weer aangekomen maar echt koud (vriezen) is het nog niet.

De lange termijn plannen staan nog in de wacht gezien de ontwikkeling van Covid-19 wat nog alle kanten uit gaat. Om met de Zeezwaluw naar het buitenland af te reizen zien we op dit moment niet zitten qua de vele reisrestricties. Net als velen wachten we dus af. Intussen hebben we ons het hele afgelopen jaar prima vermaakt.

De Kerstdagen blijven we heerlijk op ons bootje die dit jaar weer leuk versiert is. Niet buiten maar binnen wel. Riens gaat weer heerlijk koken en Ineke zorgt voor de Kerstversiering. We hebben er zin in en zien uit naar onze "Kerstdiner aan eigen tafel". Ook de jaarwisseling (met oliebollen en appelflappen) vieren we aanboord en als het net als vorig jaar wordt, kunnen we weer genieten van het schitterende vuurwerk rondom de jachthaven.



We wensen daarom iedereen fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig en sprankelend 2022.

In 2022 zijn we er gewoon weer met "Het Zeezwaluw Suffertje" en de Reisverhalen.

