

Struisvogel aangelegenheden

De Zeezwaluw-tjes zijn intussen al 6 maanden in Seru Boca Marina op Curaçao, ja de tijd vliegt!

Van een nicht in Nederland hoorden ze dat er een struisvogel farm dicht in de buurt van marina Seru Boca moest zijn. De correspondent wilde ook graag mee op deze ontdekkingsstocht om verslag te doen. Wat de bemanning zich afvroeg, was of deze struisvogel farm de bakermat van de Nederlandse politiek zou kunnen zijn??? Wat je niet weet moet je gaan uitzoeken dachten ze, dus zo gezegd zo gedaan!



Een beetje bijscholing op politiek gebied kon geen kwaad dachten ze. De zeezwaluw-tjes zijn een beetje uit de diepe dagelijkse politieke informatie, maar zien wel regelmatig nieuwe bestuurders aan- en aftreden onder invloed van 'gekonkel' of het vertellen van "halve waarheden". Ook nieuwe wetten op grond van de huidige sociale wenselijkheid, komen in de digitale stroom informatie langs. De reden en inhoud van dat alles, doet het voorhoofd regelmatig fronsen. Is dit de zogenaamde struisvogel-politiek van "de kop in het zand steken?" u zegt het maar.



Met het huurautootje wordt de korte afstand naar de Farm in 15 minuten afgelegd. Bij de ingang zien de zeezwaluw-tjes geen sjieke mannen c.q. vrouwen in 3-delig kostuum, maar losse vakantiegangers in luchtige kleurige jurken en korte broeken. Naast de kaartjesbalie is een ruimte met een mooie selectie van kunstwerken die bekeken en gekocht kan worden.



Eerst maar kaartjes kopen en horen hoe laat de eerstvolgende safari bus verrekt. Ze hebben geluk want over een kwartiertje, om 11 uur start de safaritoer.

In de schaduw staan een paar sofa's waar ze kunnen wachten. Achter de ene bank zitten een paar grote, schitterend gekleurde papagaaien met elkaar te kwetteren.



Terwijl Riens vanaf de bank de papagaaien wil fotograferen, voelt hij ineens iets aan zijn grote teen. Blijkt daar een jonge grijze roodstaart papagaai te zitten die verwoede pogingen doet zich meester te maken van dat lekkere hapje! Riens aait het beestje onder de kop en direct is het bijgedrag afgelopen en schurkt hij heerlijk tegen de hand aan. Zodra Riens stopt met aaien is zijn teen weer favoriet. Kortom papagaai aaien tot de bus komt, er zat nix anders op.



Samen met de gids, 2 Amerikanen en 3 Duitse toeristen stappen ze in de "fancy" tour bus. Een stukje rijden door de hoofdstraat en brengt hen bij de eerste afrastering met 3 grote Afrikaanse struisvogels, 1 zwart mannetje en 2 bruinige vrouwtjes. De bus stopt en de gids vertelt wat meer over deze statige vogels

De Afrikaanse struisvogel is een stuk groter dan zijn Australische soortgenoot. Op de farm is de Afrikaanse struisvogel in de meerderheid. Ook de eieren zijn heel verschillend qua kleur en grootte.



Mooie safari bus



De gids



De hoofdstraat



Witte en zwarte ei

De Afrikaanse legt enorme witte eieren en de Australische, kleinere pikzwarte eieren. (zie de foto) De gids waarschuwt om niet te dicht bij de omheining te komen want de vogels vinden dat niet altijd prettig en worden dan agressief. De zeelui luisteren erg goed naar dit advies en blijven lekker in de bus zitten. Nog even iets meer info;

De struisvogels kunnen op de farm een leeftijd bereiken van wel 80 jaar, in de vrije natuur is dat iets minder. De oudste vogels op de farm zijn 27 jaar. In de vrije natuur heeft 1 mannetje wel 10 vrouwtjes om voor te zorgen. Tijdens het broedseizoen heeft hij het dan ook erg druk met 10 dames bedienen. Alle gelegde eieren worden in een nest gelegd en bij ongeveer 20 eieren stopt het mannetje met paren en zorgt dan voor het uitbroeden van de eieren. Op de farm, zijn de eieren een inkomstenbron.

De organisatie zorgt er dus voor dat de eieren bijna direct na het leggen, weggehaald worden. Doordat er nooit genoeg eieren bij elkaar in het nest komen, blijft het mannetje met zijn 2 vrouwen paren, soms wel 6 maanden lang! Het restaurant op de farm gebruikt de eieren voor een deel terwijl een deel wordt uitgebroed in de broedmachine.



Afrikaanse struisvogels



Nieuwsgierig Aagje



Het struisvogelvlees wordt ook in het restaurant gebruikt, echter er blijft veel vlees over wat niet op het menu staat. Dit "overige vlees", wordt gevoerd aan de 2 krokodillen in de en aan de hangbuik zwijntjes die vrij over het terrein kunnen wandelen.



De struisvogels zijn vegetarisch en het zaad wat ze eten ligt ook ruimschoots in hun omheining. Vele vogelsoorten, waaronder veel duivensoorten, zie je rondvliegen en op de hekken zitten wachten rond voedertijd. Ach ja, het is gratis en het ligt voor het oprapen toch ... easy peasy.

De gids vertelt ook dat de uitdrukking die van struisvogels zou komen; "de kop in het zand steken", niet klopt. Het lijkt alsof ze de kop in het zand steken, maar in werkelijkheid leggen ze hun "oor te luister". Hun oor is daar uitermate geschikt voor en zo horen ze of er gevaar dreigt.

De zeezwaluwjes weten het nu zeker, de Struisvogel Farm kan niet de bakermat van de Nederlandse politiek zijn. De gekozen volksvertegenwoordigers steken wel hun kop in het zand en hun oor te luister leggen om te horen wat de kiezers willen, daarvan hebben ze nog nooit gehoord!



Verder langs de route stoppen ze nog om struisvogels te voeren. Dit zijn de jongere exemplaren en die vinden het niet erg dat steeds vreemden hen eten komen geven. De gids geeft de bak met voer aan de vrijwilliger, waarna het de bedoeling is om met de rug naar de vogels gekeerd, de bak over je schouder houdt. De vogels pikken dan gretig en met kracht in de bak voor hun hapje. Uiteraard is dit een perfect moment om foto's te maken!



De gids heeft het voer in de aanbieding



Zo moet het dus



Een andere gast durft wat dichterbij te staan



Mooie koppen in afwachting

Vlak bij de uitgang is nog zo'n fotomomentje. Er is een plek gereserveerd waar je op een heus struisvogelei kan gaan staan, die is door de vorm, onbreekbaar is. Zelfs Riens met 97kg en de Duitse toerist van XXX-kg kunnen het ei niet kapot krijgen. Het ei mag ook vastgehouden worden. Het blijkt zwaarder dan verwacht en bij het schudden voel je het echt klutsen.



Eitje vasthouden en schudden



Dansen op een ei

Na de tour kunnen de Zeezwaluw'tjes nog even gezellig wandelen door een soort kleine dierentuin waarin aapjes, ganzen, pauwen en een slang, allemaal in hun eigen omheining te bezichtigen zijn. Ook aan de kinderen is gedacht want er zijn diverse speeltuin attributen om op te klauteren.



Pauwen



aapjes



Knobbelzwanen

Met hongerige magen wandelt de bemanning daarna richting restaurant. Ze willen voor het eerst van hun leven struisvogelvlees proeven. Een omelet (zal wel groot zijn) durven ze ziet aan. De keuze tussen steak en hamburger valt ten gunste van de hamburger uit. Het blijkt heerlijk stevig vlees, zonder vet te zijn. Met de knapperige frietjes en de rauwkostsalade is het een heerlijke lunch in een mooie omgeving met uitzicht op een stukje ruige natuur van Curaçao.



Geen politieke bakermat maar gewoon een eerlijke mooie struisvogel farm waar veel te leren valt. Dus zeker een bezoek waard.

